

EUREK@'s KERSTWANDELING van 14.12.2024 naar "GENT bij NACHT" :

Verslag van onze Eurek@-reporter ter plaatse : Guido Meers.



Zaterdag 14 december 2024 vertrekt om 14h aan de Kimpel in Bilzen een volle bus Eureka-wandelaars (met Johan van Mardaga cars aan het stuur) richting Gent om de Kerstwandeling van de Gentse Florastappers én Gent bij Nacht te beleven. Deze Kerstwandeling werd gekozen als een tegenbezoek aan wandelclub De Florastappers. Zij waren immer op onze Lentetocht 2024 in Munsterbilzen aanwezig met maar liefst 89 clubleden.

Wij worden ditmaal niet verwelkomd door de Kerstman, maar door onze eigen secretaris Gilbert in een mooie Kersttrui. Tijdens de rit ontvangen alle wandelaars een omslag met de benodigde documenten en meer uitleg over de wandeling en worden ook de spaarkaarten bij Gilbert en Jules ingeleverd.



Eenmaal ter plaatse hoeven we zelfs niet in te schrijven, alles was perfect voorbereid door onze secretaris. Sommigen vertrokken onmiddellijk, anderen na wat fris of een lekkere tas koffie. Omwille van de regen hebben we dit jaar ook geen groepsfoto kunnen nemen.



De organiserende Florastappers boden de wandelaars de keuze tussen drie wandelroutes van 6 – 9 of 12 km. Alle afstanden passeerden zowel de tussenstop, de kerstmarkt en de voornaamste en mooiste historische gebouwen.

Na een mooie wandeling door steegjes en kleine straatjes, (waar je als toerist waarschijnlijk nooit verzeild geraakt) als langs drukke lanen in de verlichte historische binnenstad (de regen was ondertussen gestopt) arriveerden we aan de tussenstop waar de inwendige mens werd versterkt. Na de stop kwamen we op de Kerstmarkt die zeer, zéér druk was. Zo druk zelfs dat we niet eens de kans hadden om een glühwijnje te drinken. Buiten o.a. het van ver in het oog springend verlichte reuzenrad viel één attractie toch wel op : een reuzengrote ronddraaiende kerstboom, prachtig verlicht en getooid met reuzenballen waarin de mensen konden plaatsnemen. Een carrousel in kerstboomformaat eigenlijk. Enig om te zien.

Vervolgens wandelden we weer langs mooi verlichte historische gebouwen, langs de vele grachten en reien van Gent, waarop mooi verlichte bootjes de toeristen een uitzicht van al dat moois vanaf het water boden.

En na al dat moois keerden we dan uiteindelijk terug naar de startzaal. Hier was nog heel wat volk aanwezig, want je kon als wandelaar nog starten tot 21.30. In totaal kwamen er 3459 wandelaars meegenieten van een Gent bij Nacht in kerstsfeer.

In afwachting van ons vertrek terug naar Bilzen werd er nog wat gedronken (een Gentse Strop of een Augustijnertje), gegeten en nagebabbeld. Om 21.00 waren alle Eureka's zoals afgesproken terug aanwezig in de zaal en in groep ging het dan via een korte wandeling naar de bushalteplaats, waar Johan met zijn bus ons al stond op te wachten. Stipt om 21.15 werd de terugreis aangevat en na een rustige en vlotte rit waren we om 23.10 weer veilig terug in Bilzen.



Alles verliep vlotjes en de algemene mening was dat dit zeker volgend jaar weer voor herhaling vatbaar is.

Dankjewel Johan voor de veilige rit en dankjewel bestuur van Eureka voor het organiseren van deze geweldige schitterende Kerstwandeling.

We verheugen ons al op de volgende activiteit.